

Na een discreet, bescheiden en respectvol lang leven,
delen wij u met droefheid en dankbaarheid het verlies van onze geliefde

Jozef Van Rumste

gewoon een uitzonderlijke lieve mens

Jozef is op 15 februari 2025 vredig en zachtjes van ons heengegaan,
hij werd geboren op 17 april 1926

Jozef heeft gekozen voor een uitvaart eucharistie in zijn geliefde parochiekerk,
voorgedragen door Pastoor Johnny De Mot

Familie en vrienden zijn uitgenodigd om samen te komen in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand kerk
te Brussel **op maandag 24 februari 2025 om 13 uur** om het leven van deze buitengewone man te vieren

*Samenkomst in de kerk vanaf 12.45 uur
Kolenmarkt 89 (kant Fontainasplein) - 1000 Brussel*

Fier en dankbaar dat wij hem mochten kennen:

Dirk Verbruggen en Géry Gueuning
de familie Robrecht Verbruggen (†) en Jeanne Racquet (†)
de gemeenschap O.L.V. van Goede Bijstand
zijn vrienden en vroegere collega's

Met dankbaarheid aan:

het wzc Warlandis, zijn tehuis in Jette waar hij zo graag woonde
Dr. Frederik De Cock en huisartsenpraktijk 'Horizon'
de lieve zorgmedewerkers - in het bijzonder eenheid A320 - van het UZ Brussel

In plaats van bloemen, liever een donatie aan:
VPW Goede Bijstand 1000 Brussel Centrum - IBAN BE35 4331 0715 7137
met vermelding 'Jozef van Rumste'

U kunt Jozef tot donderdag 20 februari nog een laatste groet brengen in het funerarium Willems
te Strombeek-Bever, de Villegas de Clercampstraat 7, na telefonische afspraak: 02 267 17 97